

Beste ouder(s) en leerlingen

Binnenkort is er spaghettifeest! We voorzien een afhaal-spaghettiverkoop, gecombineerd met een naZomerTerras:

Eerst en vooral: de spaghettiverkoop



Wij verkopen een box met:

-  1,5 kg vers bereide SUPERLEKKERE spaghettisauz van **nieuwe kok!**
-  500 gram pasta (cappellini)
-  200 gram gemalen kaas



Je kan ook **sauz apart** aankopen. Uiteraard kan je ook een bijpassend **rood wijntje** erbij bestellen.

Deadline bestellen: dinsdag 20 september.

Afhalen: vrijdag 23 september van 15u tot 21u in de grote zaal van het kleutergebouw. (eigen boodschappentas meebrengen)

Daarnaast: naZomerTerras van 15u tot 21u

Op vrijdag 23 september is er een naZomerTerras in de tuin van het kleutergebouw.

Je kan genieten van een **lekker drankje** terwijl de kinderen ravotten op een **springkasteel** of zich laten **schminken**.

Inschrijven hiervoor is niet verplicht.



We hopen dat jullie onze school massaal steunen door spaghettiboxen aan te kopen en/of te genieten van een drankje op het nazomerterras.

Alvast bedankt.

Kristien Staessens en Jos Depoortere
Directie

De ouders van uit klas bestellen en geven het bedrag in een gesloten omslag (met naam van je kind) mee op ten laatste **dinsdag 20 september**:

Aantal		Bedrag
.....	Spaghettibox (4 volwassenen) aan 26 euro
.....	Sauz (500 gram) aan 8 euro
.....	Fles rode wijn aan 8 euro
TOTAAL		